

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
**ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνήλθε σήμερα 16 Ἰανουαρίου 2018 στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἀρμοδιότητός της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀσχολήθηκε ἐκτενῶς καί μέ τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, σέ σχέση πρός τή χρήση τοῦ ὄρου «Μακεδονία» ἢ παράγωγου αὐτοῦ, τό ὁποῖο βρίσκεται στήν ἐπικαιρότητα.

Ἀρχικῶς, ἡ Ἱερά Σύνοδος, πληροφορηθεῖσα ἀπό τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως γιά πρόσφατα «ἐρωτήματα» κύκλων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος: «*ἂν ἡ Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἀποφάσισε νά συμπορευθεῖ μέ τό νεοναζιστικό μόρφωμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς*», γνωρίζει πρός κάθε κατεύθυνση, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, οὔτε μέ τή Χρυσή Αὐγή, οὔτε μέ ὁποιοδήποτε ἄλλο κόμμα ἢ Πολιτικό Φορέα, ταυτίζεται ἢ συμπορεύεται. Ἐπίσης, γνωρίζει σαφῶς τίς ἀρμοδιότητές της καί δέν ἐπιθυμεῖ, οὔτε δύναται νά ἀναλάβει ἄλλους ρόλους, οἱ ὁποῖοι δέν τῆς ἀνήκουν.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, ὡστόσο, αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσει τή γνώμη καί τή θέση της γιά τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, δημόσια καί ὑπεύθυνα, ὅπως ἔχει δικαίωμα κάθε Ἑλληνας πολίτης τῆς Πατρίδας μας.

Μέ πλήρη ἐπίγνωση, λοιπόν, ὅτι τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς Χώρας, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τήν ἐντολή τοῦ λαοῦ, τήν ἀσκεῖ ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, ἡ Ἱερά Σύνοδος διατυπώνει τή θέση της, γιά τό φλέγον αὐτό ζήτημα.

Ὡς Κρηῆτες Ἀρχιερεῖς, ἔχομε τὴν εὐθύνη καὶ τὸ ἱερό χρέος ἔναντι τοῦ αἵματος τῶν Προπατόρων μας, Κρητῶν Μακεδονομάχων, νὰ ἀρθρώσομε λόγο καὶ νὰ διατυπώσομε ξεκάθαρη θέση γιὰ τὸ ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ Ἐθνικὸ αὐτὸ θέμα.

Συγκεκριμένα, ὑπενθυμίζομε, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ ὅτι ὁ μισὸς ἐκ τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν Μακεδονομάχων ἦταν Κρηῆτες. Εἰδικότερα, ὁ ἀριθμὸς τῶν Κρητῶν Μακεδονομάχων (1903-1908), ἀνῆλθε σὲ 3.015 (2.976 ἄνδρες καὶ 39 ὄπλαρχηγούς), ἀπὸ δὲ τοὺς τρεῖς μεγάλους ὄπλαρχηγούς, οἱ δύο ἦταν Κρηῆτες.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος διατυπώνει ρητῶς καὶ εὐθέως, σεβόμενη τὴν Ἱστορία, τὴν Ἐθνικὴ μας Ταυτότητα καὶ τὸ αἷμα τῶν Προπατόρων μας, ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία, Ἑλληνικὴ καὶ ἀδιαπραγμάτευτη!

Ὅποιοσδήποτε γεωγραφικὸς προσδιορισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀποδεκτὸς, μὲ τὸ ὄνομα αὐτὸ ἢ παράγωγόν του. Ἐχομε ὅλοι εὐθύνη ἔναντι τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Ἐθνους μας.

Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος προσεχῶς θὰ ἐνημερώσει τὸν Ἱερό Κληρὸ καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, μὲ σχετικὴ Ἐγκύκλιό της καὶ θὰ ἀπευθύνῃ κατάλληλα Συνοδικὰ Γράμματα σὲ ὅλους τοὺς ἀρμόδιους, στὰ ὁποῖα θὰ διατυπώνει εὐθαρσῶς τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Τέλος, ὑπενθυμίζομε, τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Ἐθνάρχου, Ἐλευθερίου Βενιζέλου, πρὶν τὴν ἐποποιΐα τοῦ 1912-13: «ὁ Μακεδονικὸς ἀγῶνας πρέπει νὰ γίνῃ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς».



Ἀπὸ τὴν Ἱερά Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης