



Έγκωμιαστικοί λόγοι τοῦ Ἁγίου Παΐσιου γιὰ τόν Πατέρα Αὐγουστῖνο Καντιώτη!

Ο Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης υπήρξε, αναμφίβολα, «σημείον αντιλεγόμενον». Αγαπήθηκε πολύ αλλά και μισηθήκε πολύ. Άλλοι τον θεωρούσαν εφάμιλλο των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και άλλοι —ακόμη και επίσκοποι— τρελό, ακραίο και φανατικό. Αυτό που μετράει όμως δεν είναι η γνώμη η δική μας αλλά η γνώμη του Θεού. Γι' αυτόν τον άνθρωπο μίλησαν με θερμά λόγια σύγχρονοι πνευματοφόροι άγιοι: ο Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης και ο Γέροντας Παΐσιος ο αγιορείτης. Ο πρώτος εκ των δύο, ο προσωρατικός άγιος της Δράμας, τον θεωρούσε «Μάρτυρα του Χριστού».¹ Τα μεγαλύτερα εγκώμια, όμως, απέναντι στον Πατέρα Αυγουστίνο να αναπέμπει ο μεγάλος σύγχρονος άγιος της Εκκλησίας μας: Ο Άγιος Παΐσιος ο αγιορείτης! Μέσα από ανέκδοτες, **ιδιόχειρες επιστολές** του που θα διαβάσουμε σήμερα:

- Εκφράζει τον μεγάλο του σεβασμό προς τον Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη και τον αποκαλεί «**Νέο Χρυσόστομο**» της Εκκλησίας!
- Δηλώνει ότι **στηρίζει πάνω σ' αυτόν τις ελπίδες του για την ανόρθωση της Εκκλησίας από την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται!**
- Γράφει ότι **επιτελεί «θεάρεστο έργο» και δηλώνει πρόθυμος να τον υπηρετήσει κι ο ίδιος!**
- **Ζητάει τη βοήθειά του για να αντιμετωπίσει αιρετικούς!**
- Τον αποκαλεί «**Πατέρα**» με κεφαλαίο πι.
- **Μοιράζει και διαφημίζει τα βιβλία του!**

Οι ιδιόχειρες επιστολές του Γέροντος Παΐσιου θα δουν σήμερα, **για πρώτη φορά, το φως της δημοσιότητας**. Το περιεχόμενό τους, όμως, έχει

ήδη δημοσιευθεί στο βιβλίο «**Ο ασκητής της Παναγούδας**» του π. Διονυσίου Τάτση, που υπήρξε ο πρώτος που έχει γράψει για τον Άγιο Παΐσιο. Τις επιστολές μάς τις έστειλε, από την Κόνιτσα², ο π. Διονύσιος από τον περασμένο Οκτώβριο αλλά τις δημοσιεύουμε τώρα ως μνημόσυνο για την ημέρα κοίμησης του Πατρός Αυγουστίνου.

Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη δημοσίευση των εν λόγω επιστολών, τη στιγμή αυτή που λυσομανάει η αίρεση του Οικουμενισμού, διότι ο Πατήρ Αυγουστίνος υπήρξε ο μεγαλύτερος πολέμιός της! Μπορούμε να δανειστούμε «όπλα» και «πυρομαχικά» από το τεράστιο οπλοστάσιο του Γέροντα. Η ανάδειξη του κύρους και της αξίας του στον πιστό λαό έχει μεγάλη σημασία.





Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, το γιατί τον μίσησαν τόσο πολύ οι Οικουμενιστές. Μάλιστα, ακόμη και μετά θάνατον τον πολεμούν και λασπολογούν εναντίον του με διάφορες συκοφαντίες, όπως ότι, δήθεν, «πλαστογράφησε την προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού “τον Πάπα να καταράσθε”»³, ότι «ζήτησε» τάχα «συγνώμη από τον Πατριάρχη Δημήτριο για την διακοπή μνημοσύνου του 1970»⁴, κ.ά.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ενώ το 1969 ο Άγιος Παΐσιος δεν θεωρούσε σωστή τη διακοπή του μνημοσύνου του Οικουμενικού Πατριάρχη⁵, μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 1970, άλλαξε στάση κι όχι μόνο έκανε ο ίδιος αποτείχιση⁶, αλλά, σύμφωνα με τη μαρτυρία γνωστού αγιορείτη Γέροντα, επηρέασε τους διστακτικούς ηγουμένους των μοναστηριών του Αγίου Όρους να διακόψουν κι εκείνοι μνημόσυνο του Αθηναγόρα!⁷ Εν τέλει, σχεδόν όλο το Άγιο Όρος αποτειχίστηκε! Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Πατήρ Αυγουστίνος κι άλλοι δύο αρχιερείς διέκοψαν κι εκείνοι τη μνημόνευση του Πατριάρχη.⁸ Οι δύο άγιοι Γέροντες (Παΐσιος και Αυγουστίνος) ήταν του ιδίου πνεύματος! Πού είναι αυτοί που λένε ότι «όποιος κάνει αποτείχιση κάνει σχίσμα»; Είναι σχισματικοί οι δύο άγιοι Γέροντες;

Οι επιστολές που θα δημοσιεύσουμε είναι πέντε και απευθύνονται, όλες τους, σε κάποιον Γεώργιο Μάιπα, ο οποίος είχε πνευματική σχέση και με τους δύο: και με τον Πατέρα Αυγουστίνο και με τον Γέροντα Παΐσιο. Ο (μακαρίτης πλέον) Μάιπας ήταν, ουσιαστικά, ο «σύνδεσμος» ανάμεσα στους δύο αγίους Γέροντες. Κατοικούσε στα Ιωάννινα και ήταν υπάλληλος του Δήμου. Μοίραζε, στην πόλη, τη

«Χριστιανική Σπίθα», την εφημεριδούλα του Πατρός Αυγουστίνου.

Πριν την κάθε ιδιόχειρη επιστολή θα προηγείται το περιεχόμενό της δακτυλογραφημένο μαζί με κάποιες επεξηγήσεις και σχόλια για να είναι κατανοητή από όλους. Για να είναι ευανάγνωστες οι επιστολές αυξήσαμε την φωτεινότητα και την αντίθεση με αποτέλεσμα όμως να εξαφανιστούν, σχεδόν, οι οριζόντιες γραμμές του κάθε γράμματος.

Θα εκπλαγούν κάποιοι όταν δουν τα ορθογραφικά λάθη που έκανε ο Άγιος, ο οποίος ήταν μεν απόφοιτος της β' Δημοτικού, αλλά είχε τη Σοφία του Θεού που δεν την έχουν όλοι μαζί οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες του κόσμου!

Κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη, σήμερα, την επαύριον της ημερομηνίας της κοιμήσεως του αγίου Γέροντά μας, να σκύψω ταπεινά στο μνήμα του, να ρίξω ένα δάκρυ και εκ μέρους όχι μόνο του εαυτού μου αλλά και όλου του κλήρου και του λαού της μητροπόλεως Φλωρίνης να του πω:

«Πατέρα Αυγουστίνε, συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας που δεν καταλάβαμε, οι βραδείς τῆ καρδία, ότι είχαμε την ανεπανάληπτη τιμή να έχουμε κοντά μας εσένα, έναν σύγχρονο Πατέρα της Εκκλησίας. Συγχώρεσέ μας που δεν φανήκαμε αντάξιοι της αγίας Παρακαταθήκης που μας άφησες. Σε προδώσαμε Γέροντα' σε πληγώσαμε και εξακολουθούμε να ατιμάζουμε τη μνήμη σου. Πρέσβευε στον Κύριο να μας δώσει δύναμη και να μας αξιώσει, από 'δω και πέρα, να ζούμε ενάρετα και να αγωνιζόμαστε, όπως εσύ, για Χριστό και Ορθοδοξία».

29 Αυγούστου 2017

(Άδικη) Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Βασίλειος Π. Κερμενιώτης

1^η Επιστολή

Την επιστολή αυτή τη στέλνει, το 1959, ο Άγιος Παΐσιος από την Ιερά Μονή Στομίου Κονίτσης (Ν. Ιωαννίνων) προς τον Γεώργιο Μάιπα. Ο Άγιος φαίνεται πολύ ανήσυχος και στενοχωρημένος γιατί ήρθε στην Κόνιτσα ένας άνθρωπος με αιρετικά φρονήματα, οπαδός του κακόδοξου Απόστολου Μακράκη («μακρακιστής»). Ζητάει, επειγόντως, την βοήθεια του Πατρός Αυγουστίνου, ελπίζοντας ότι μέσω της «Σπίθας» θα πιέσει τους δεσποτάδες να μην δίνουν άδεια κηρύγματος σε μακρακιστές, ώστε να μην πλανούν τον κόσμο.

Ο π. Παΐσιος ενημερώνει τον Μάιπα ότι ο αιρετικός αυτός ποδοπατεί το θεσμό της νηστείας. Είναι αξιοσημείωτο ότι **τον αποκαλεί «Λύκο» με κεφαλαίο λάμδα!** Πού είναι όλοι αυτοί που μας κατηγορούν ότι είμαστε «φανατικοί» επειδή, ενίοτε, χρησιμοποιούμε σκληρούς χαρακτηρισμούς για τους σύγχρονους αιρετικούς, τους Οικουμενιστές;

Εκτός αυτού, ο Άγιος αποκαλεί **«σφηκοφωλιά» την «Εκκλησία» των Ευαγγελικών** της Κόνιτσας που είχε προσηλυτίσει 80 οικογένειες! Με πολύ προσπάθεια, κατόρθωσε, ο π. Παΐσιος, να αποσπάσει τους συμπατριώτες του από τα νύχια αυτών των αιρετικών⁹, τους οποίους, σήμερα, το Πατριαρχείο θεωρεί ..αληθινή Εκκλησία του Χριστού και υπογράφει μαζί τους συμφωνίες αλληλοαναγνώρισης μυστηρίων!¹⁰ Ο δε Πατριάρχης Βαρθολομαίος πρόσφατα τέλεσε ακολουθία σε Ναό Ευαγγελικών!¹¹ Τί έχουν να μας πουν οι Οικουμενιστές για τους λόγους-αστροπελέκια του Αγίου Γέροντα;

Στην επιστολή αυτή ο Άγιος Παΐσιος αποκαλεί τον Πατέρα Αυγουστίνο «**Νέο Χρυσόστομο**» της Εκκλησίας και δηλώνει πρόθυμος να τεθεί στην υπηρεσία του «**θεάρεστου έργου**» που εκείνος επιτελεί! Είναι εντυπωσιακό λοιπόν το ότι ο μεγάλος Άγιος, που σήμερα σέβονται και ευλαβούνται όλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τρέφει τόσο μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση προς τον Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη, τον τόσο συκοφαντημένο και απαξιωμένο σήμερα!

Να προσθέσουμε ότι ο Πατήρ Αυγουστίνος αγαπούσε και μελετούσε πολύ τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο! Κληρικοί της μητροπόλεως Φλωρίνης που τον συνόδευαν στην Αθήνα, στην Ιερά Σύνοδο, μαρτυρούν ότι σ' όλη τη διάρκεια της εξάωρης διαδρομής ο Πατήρ δεν σήκωνε τα μάτια του από τα βιβλία του Χρυσόστομου! Ούτε για μια στιγμή για να δει το τοπίο από το παράθυρο του αυτοκινήτου!

Ακολουθεί η επιστολή, δακτυλογραφημένη:

* * *

Ἐν Ἱ.Μ. Στομίου τῆ 19-10-59

Ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Γεώργιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Πολύ ἐπιθυμῶ νά σᾶς συναντήσω καί θά ἐπιδιώξω, διότι ἔχω τήν ἐντύπωσιν ὅτι **θά σᾶς φανῶ χρήσιμος στό θεάρεστον ἔργον τοῦ Πατρὸς Αὐγουστίνου.**

Στάς 16 τοῦ μηνός εἶχε καταφθάση καί στήν πατρίδα μας Κόνιτσα **ὁ προβατόσχημος Λύκος Χ..... Κ.....** (Μακρακιστής) καί διένειμε καί βιβλία, **ἀφοῦ τούς πρόσφερε τό φαρμάκι τῆς πλάνης καμουφλισμένο.** Ὁ Δεσπότης ἀπουσίαζε. Ὁ χ Ἱεροκύρηξ βλέποντας νά ἔχει ἄδειες Ἀρχιερέων, κ.τ.λ. τοῦ ἔδωσε [ἄδεια], τόν ἐπέτρεψε. Κάθε ἡμέρα ἤθελε νά κοινωνή τά Ἄχραντα Μυστήρια, ἐνῶ ἀπό βραδύς, καθῶς τόν παρακολουθούσαμε, ἔτρωγε κοκορέτσι (κρέας σουβλας). **Δι' αὐτό πολύ σᾶς παρακαλῶ, κάμετέ το γνωστό στόν Νέον Χρυσόστομον Πατέρα Αὐγουστίνον.** Πῶς δίδουν ἄδειαν οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας στούς λύκους, διά νά ἀρπάζουν τά ἀρνάκια μέσα στά κέντρα;

Ἔλεγε στούς καημένους πατριῶτας μας ὅτι δέν ἔχει καμιὰ σχέσιν ἡ Θεία Κοινωνία μέ τήν τροφήν κ.λ.π. Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μας τόν Μακράκη τόν εἶχε ἀποκηρύξη. Εὐτυχῶς ἐδῶ προλάβουμε τό κακό. Ἐφυγε ἀμέσως, ἀφοῦ τοῦ ἔδωσα ἕνα γερό ξεσκόνισμα. **Δέν προλάβουμε, ἀδελφέ μου, νά διαλύσωμε τήν σφηκοφωλεάν τῶν Εὐαγγελικῶν, ἄλλα ναυάγια παρουσιάζονται.**

Τελειώνοντας, σᾶς στέλνω πολλές εὐχάς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας.

Μοναχός Παΐσιος Φιλοθεΐτης

Ακολουθεῖ ἡ ιδίόχειρη ἐπιστολή:



✠

Ἐν Ἱ. Μ. Σζομῆς τῆ 19-10-59
Ἐν Χριστῷ ἀδελφεῖ Γεώργιε χαῖρε
Ἐν Κυρίῳ θάνατος. Ποῦ εἰθιμῶ
νά εὖς συναντήσω, καί θα εἰθιμῶς
δίου ἔχω τήν ἐντύπωση θά εὖς φανῶ
Χρήσιμος ἐξο θεάρετον ἔργον τοῦ
Πατρὸς Αὐγουστίνου. Στάς 16 εἶπε
εἶχε μακρυάτη καί ἐπὶ ἰσαρίδαμος
Κόνιζα ὁ ἀροβαϊόσχημος Νύκος Χ
- κ (Μαυραμῆτι) καί δὲν-
εμε καί βιβλία, ἀφ᾽ οὗ τοῦ ἀρόφερνε
τό φαρμάκι τῆς ὀξείας καρμυχαρι-
μένο. Ὁ Δεσπότης ἀσουλίαζε Ὀκτώμην
βλέποντας νὰ ἔχει ἄδελφ. Ἀρχιερίων καί
τοῦ ἔδωκε τὸν ἰατρικόν. Κάθε ἡμέρα
ἤχηε νὰ κοιμηθῆι γὰ Ἄχρατα Μυσηρῶ
ἔνώ ἀπὸ βραδύς καθὺς τὸν ἰατρικόν-
ουδουσαμε ἔργου καλορέβητι (ἰατρῶ)

Ακολουθεῖ ἡ συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς:

II

(κρέας βούβας). Διάνω θορύ βας
ωαραμαχών, κάμειζο γνωστόν βζόν
Νζόν Χρυσόστομον (Πατέρας Αιγουστίνου
ωών δειδουν άδειαν οί Ποιμένες της
Ήμερησίας μας βζούσ λύτους, δια να
άρωθουν τά άρνάμα μίβα βζά
κέντρα; Έλεγε βζούσ κλημένους πατ-
ριώτας μας ού δέν έχει καμία χείων
ή θεία κοινωνία μί τή γραφή κτλ.
Ένώ ή Ήμερησίασ ζόν Μαυράσση
ζόν έχει άθουριζή. Ευτυχίς εδύ ζό
ωροθάβαμε ζό καυιά Έφυγε άμέσος άγου
ζού έδωβα ένα γερό ζευώνιωμα. Δέν
ωροθάβαμε άδεφίμου να διαλυωμε
τη βφυωρυμασ ζών. Εύαγγελικώς,
άλλα ναυάγια ωαρουσιάζωντι.
Τεπιώνυμος βας ωιχω ωολή εχός
ζού χριζού και της Παναγίας.

Μ Παΐσιος φ υμδίζης

2^η Επιστολή

Και την επόμενη επιστολή τη στέλνει, το 1960, ο Γέρων Παΐσιος από την Ι. Μ. Στομίου. Είναι μεγάλος ο πόνος του για την **«άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Εκκλησία»** μας, γι' αυτό και εύχεται σε έναν κοινό φίλο τους **«να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει μικρός Πατήρ Αύγουστίνος»!**

Επίσης, εξομολογείται, ο π. Παΐσιος, στον Γεώργιο Μάιπα, ότι **στον Πατέρα Αύγουστινο και σε δύο-τρεις ακόμη ευλαβείς αρχιμανδρίτες εναποθέτει τις ελπίδες του για να «ξεκαθαρίσει ή ήρα από τό σιτάρι» και να αναγεννηθεί η Εκκλησία μας!** Ο Άγιος χάρηκε πολύ που διάβασε τρία βιβλία του π. Χριστοφόρου Καλύβα που καυτηρίαζαν τη φαύλη κατάσταση της τότε διοίκησης της Εκκλησίας. Τα βιβλία εκείνα ευαγγελίζονταν την δράση του κληρικού και του λαού προς την κατεύθυνση της κάθαρ-

σης και της εξυγίανσης της Εκκλησίας. Μάλιστα, ο Γέρων Παΐσιος δηλώνει ότι **«λυπάται πολύ» που δεν τα είχε διαβάσει νωρίτερα, αφού δεν γνώριζε την ύπαρξή τους!** Ανάλογο βιβλίο έχει γράψει και ο Πατήρ Αύγουστίνος, το **«Ελευθέρα και Ζώσα Εκκλησία».**

Πού είναι οι επίσκοποι και οι πνευματικοί μας που μας αποκοιμίζουν και μας «ευνουχίζουν» λέγοντάς μας: **«Να μην σας ενδιαφέρει τι κάνουν οι δεσποτάδες και οι Πατριάρχες! Αυτούς θα τους κρίνει ο Θεός. Εσείς να κοιτάζετε μόνο την ψυχή σας και να εκτελείτε τα θρησκευτικά σας καθήκοντα».** Σύμφωνα με τον Πατέρα Αύγουστινο: **«Αυτός ο λόγος είναι σατανικός, διότι "χριστιανός" που αδιαφορεί για το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας δεν είναι χριστιανός! Δυστυχώς, σήμερα οι επίσκοποι και οι εξομολόγοι κατά κανόνα καλλιεργούν θρησκευτική και ηθική ζωή, όχι όμως και το εκκλησιαστικό φρόνημα».**¹²

Ακολουθεί η επιστολή, δακτυλογραφημένη:

Έν Ί.Μ. Στομίου τῆ 10-10-60

Έν Χριστῷ ἀδελφέ Γεώργιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε καί ἀγάλλου ἐν Αὐτῷ.

Εὐχομαι ὑγείαν ψυχῆς καί σώματος, καθῶς ἐγώ σωματικῶς ὑγιαίνω. Ἦθελα νά σᾶς ἐπισκεφθῶ, καθῶς γνωρίζατε, ἀλλά δυστυχῶς δέν μπόρεσα πρός τό παρόν. Δί αυτό ἐθεώρησα καλόν νά σᾶς γράψω δύο λόγια μέ τήν εὐκαιρίαν πού θά ἔγραφα καί στόν ἀδελφόν Ἰωάννην. Μέ τόν ἀδελφόν Ἰωάννην τά περάσαμε πολύ καλά. Ἐχω ὠφελθῆ ἀρκετά. Εὐχομαι ὁ Κύριος νά τόν ἀξιῶση νά γίνη μικρός Πατήρ «Αὐγουστῖνος», διότι γνωρίζετε τήν ἀθλίαν κατάστασιν τῆς Ἐκκλησίας.

Μοῦ ἔχει στείλῃ ὁ ἀδελφός Ἰωάννης τό «Φῶς ἡ φωτιά», ἐπίσης τό «Χωρίς μάσκα» καί τό «Ἀνορθώσατε τήν Ἐκκλησίαν». Πόσο λυπήθηκα πού δέν τά εἶχα διαβάση πιό γρήγορα, διότι τά ἀγνοοῦσα! Εὐχομαι ὀλοψύχως ὁ Πανάγαθος Θεός νά τούς χαρίζη ὑγείαν μαζί μέ τόν Π. Αὐγουστίνον καί τόν Π. Χριστόφορον Καλύβαν, ἐννοῶ, διότι σέ αὐτούς ὑπάρχει ἡ Μόνη ἐλπίδα νά ξεκαθαρισθῆ ἡ ἡρα ἀπό τό σιτάρι, καθῶς ἡ παροιμία λέγη. Αὐτά εἶναι τά νέα μου πρός τό παρόν καί ἐλπίζω νά συναντηθοῦμε ἴσως καί ξαφνικά καί θά τά εἰποῦμε στόμα πρός στόμα.

Πολλάς εὐχάς στήν οἰκογένειάν σας, τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας,

Διά τό παιδάκι πού σᾶς ἔλεγα λόγω τοῦ ὅτι ὁ ἀδελφός Ἰωάννης ἤθελε νά τό συναντήση, τοῦ εἶχα εἶπη νά κατέβῃ κάποια ἡμέρα νά τό γνωρίσετε.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ

Μ. Παῖσιος



Ακολουθεῖ ἡ ιδιόχειρη επιστολή:

ΙΕ | ΧΣ
Μ | ΚΑ

Ἐσ' Ι. Μ. Σεργίου τῆ 10/10/60
Ἐν Χριστῷ ἀδελφεὶ Δεήργιε καὶ
Ἐν Κυρίῳ πατρὶ καὶ ἀγαπῶν
Ἐν αὐτῷ. Ἐύχομαι ἰσχυρῶς, ψυχῶς
καὶ σώματι καὶ δὲ ἐν
σωματικῶς ἰσχυρῶς. Ἡθροὶ καὶ
εὐσεβείᾳ καὶ δὲ γρηγορῶν
ἀγαθῶν δὲ καὶ ἐν μαθήσει
ἀπὸ τοῦ πατρὸς. Διὰ τὴν
ἐδωκεν καὶ τὸν καὶ εὐσεβείᾳ
διὰ τὴν καὶ τὴν εὐσεβείᾳ
αὐτῶν καὶ ἔργων καὶ ἐν
ἀδελφῶν καὶ τῶν. Μὲν τὸν ἀδελφῶν
καὶ τῶν καὶ ἀγαπῶν καὶ
καὶ τῶν. Ἐν τῷ ἀγαπῶν ἀγαπῶν
εὐσεβείᾳ ὁ καὶ τὸν καὶ τὸν
ἀγαπῶν καὶ τὸν καὶ τὸν



Ἐπεται ἡ δεύτερη σελίδα τῆς ἐπιστολῆς:

Πατήρ Αδριανός, Δίον
γνωρίζω την εὐχαρίστησιν καὶ τὴν
ἀγάπην τῆς Ἐκκλησίας. Μοῦ
ἔγραψεν εὐχαρῶς ὁ ἀδελφός Ιωάννης
τὸ « Φῶς ἢ φωτὶς » ἔστιν
« Χρὸς μάεσιν καὶ Ἄνεργα-
» ἔστιν τῆς Ἐκκλησίας»

Πότε, ἀγαθὸν καὶ εὐχάρι-
στον εἶχα διαβάσει ἀπὸ γρη-
γορέως, καὶ οὖν καὶ ἀγαθὸν
εὐχάριστον ὁ Παναγιώτης
Θεὸς καὶ τοὺς χαρῶν ἐργῶν
μαρτὴν μὲν τὸν Π. Αδριανόν
τὸν Π. Χριστοφῶρον καὶ τὸν
ἐννοῶ, διότι ἐν αὐτοῖς εὐχαρῶς
ἢ μὴν, ἔγραψεν τὸ νοῦν ζῆλον
εὐχάριστον ἢ ἔγραψεν τὸ
εὐχάριστον καὶ τὸν εὐχάρι-
στον



Ακολουθεῖ καὶ ἡ τρίτη σελίδα τῆς ἐπιστολῆς:

καρφία γένη. Αὐτὰ εἶναι
 τὰ νου μου καὶ
 τὰ δάκρυα καὶ ἔργον
 καὶ σκευασθῆναι πᾶσι
 καὶ ζουκῆ καὶ θά
 τὰ εἶδομε βζόμα αὐτο
 βζόμα. Ἰταχὺς εὐχῆς
 ἐπὶ οἰκηγενοῖν καὶ
 τῶν χερσῶν καὶ τῆς
 Ἰταχίας.
 Διὰ τὸ παιδεῖν σοὶ εἰς
 ἔμεγα, γογον τῶν ὅτι ὁ ἀδελ-
 φός Ἰωάννης ἠθῆκε καὶ τὸν
 εὐνοῖσιν, τῶν εἶχον εἶδον
 καὶ κατεῖν καὶ πᾶσι ἡμερῶν
 τὸν γινώσκον.
 Μὴ ἀχουση χερσῶν
 Μ. Ἰταχίας

3^η Επιστολή

Και αυτήν την επιστολή τη στέλνει ο Γέρων Παΐσιος από την Ι. Μ. Στομίου. Σύμφωνα με τον π. Διονύσιο Τάτση, ο Γέροντας Παΐσιος λέγοντας ότι ασχολείται με «*τις εργασίες τῆς Μάρθας*», εννοεί «*τις οικοδομικές εργασίες γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς Στομίου*». Επίσης, ζητάει από τον Γεώργιο Μάιπα να του στείλει ένα αντίτυπο από το βιβλίο

«*Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός*» που έχει εκδώσει ο Πατήρ Αυγουστίνος (μέσω της Αδελφότητός του, του «Σταυρού»). Του δηλώνει ότι το «διαφημίζει» αυτό το βιβλίο και προτίθεται να μοιράσει και άλλα ίδια βιβλία στους χριστιανούς.

Ακολουθεί η επιστολή, δακτυλογραφημένη και ιδιόχειρη:

Έν Ί. Μ. Στομίου τῆ 14-5-60

Έν Χριστῷ ἀδελφέ Γεώργιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Ἔλαβα τὴν ἐπιστολὴν σας καὶ ἐχάρηκα διὰ τὴν ψυχικὴν καὶ σωματικὴν σας ὑγείαν. Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὴν εἰκόνα. Βοήθειά σας. Θὰ τὴν βάλω σὲ κορνίζαν διὰ νὰ τὴν βλέπουν οἱ προσκυνηταί.

Πολὺ σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ στείλετε ἓνα βιβλίον ἀκόμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μετὰ τὴν εὐκαιρίαν πού βρεῖτε κανέναν γνωστὸν διὰ τὴν Κόνιτσαν. Καὶ ὅταν παρουσιαστοῦν πολλοί, διότι τὰ ἔχω διαφημίσῃ αὐτὰ τὰ βιβλία, θὰ σᾶς γράψω νὰ μοῦ στείλετε ἀνάλογα.

Μάθε, ἔχω μεγάλον ἀγῶνα μετὰ τίς ἐργασίαις τῆς Μάρθας, διότι ἄρχισα οἰκοδομῆσαι καὶ ἔτσι δέν μοῦ δίδεται καὶ ἡ εὐκαιρία διὰ πνευματικὴν κίνησιν. Τὸ ἔργον ἐννοεῖται, ὅπως σᾶς ἔλεγα, ἄρχισα. Ὅλοι δεικνύουσι μεγάλην προθυμίαν. Πλὴν ὅμως ἡ εὐκαιρία δέν ὑπάρχει ἀπὸ ἐμέ διὰ νὰ ἔρχομαι εἰς ἐπαφὴν τακτικά.

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς γράψω καὶ τελειώνοντας σᾶς στέλνω πολλὰς πολλὰς εὐχὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, καθὼς στήν κυρίαν σας καὶ στὰ παιδάκια.

Μετὰ ἀγάπην Χριστοῦ

Παῖσιος



Έν Ί. Μ. Στομίου τῆ 14-5-60

Έν Χριστῷ ἀδελφέ Γεώργιε

Χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Ἔλαβα τὴν ἐπιστολὴν σας καὶ

ἐχάρηκα διὰ τὴν ψυχικὴν καὶ

σωματικὴν σας ὑγείαν, καθὼς

σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὴν

εἰκόνα («βοηθία»). Θὰ τὴν

βάλω σὲ κορνίζαν διὰ νὰ τὴν

βλέπουν οἱ προσκυνηταί.

Πολὺ σᾶς παρακαλῶ, νὰ μοῦ

στεύετε ἓνα βιβλίον ἀκόμη

τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,

μετὰ τὴν εὐκαιρίαν πού βρεῖτε

κανέναν γνωστὸν διὰ τὴν Κόνι-

τσαν. Καὶ ὅταν παρουσιαστοῦν

πολλοί, διότι τὰ ἔχω διαφημίσῃ

αὐτὰ τὰ βιβλία, θὰ σᾶς γράψω

νὰ μοῦ στείλετε ἀνάλογα.

Μάθε, ἔχω μεγάλον ἀγῶνα

μετὰ ἐργασίαις τῆς Μάρθας, διότι

ἄρχισα οἰκοδομῆσαι, καὶ ἔτσι δέν

μοῦ δίδεται καὶ εὐκαιρία διὰ

τὴν πνευματικὴν κίνησιν.

Τὸ ἔργον ἐννοεῖται ὅπως σᾶς

ἔλεγα ἄρχισα. Ὅλοι δεικνύουσι

μεγάλαν προθυμίαν. Πλὴν ὅμως

ἡ εὐκαιρία δέν ὑπάρχει ἀπὸ

ἐμέ διὰ νὰ ἔρχομαι εἰς ἐπαφὴν

τακτικά. Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς

γράψω, καὶ τελειώνοντας σᾶς

στέλνω πολλὰς πολλὰς εὐχὰς

τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας,

καθὼς στήν κυρίαν σας, καὶ στὰ

παιδάκια. Μετὰ ἀγάπην Χριστοῦ
Παῖσιος



4^η Επιστολή

Σύμφωνα με τον π. Διονύσιο Τάτση: «*Η κατωτέρω έπιστολή δέν φέρνει χρονολογία. Ίσως νά έχει σταλεῖ μετά τό Πάσχα τοῦ 1961. Αναφέρεται στή διακίνηση μερικῶν βιβλίων τοῦ πατρός Αὔγουστίνου, τά ὁποῖα προμήθευε στό Γέροντα ὁ Γεώργιος Μάιπας*». Είναι εντυπωσιακό: Ο Άγιος Παΐσιος μοιράζει στους πιστούς τα βιβλία του Γέροντά μας, του Πατρός Αυγουστίνου και τα διαφημίζει!

Στην επιστολή αυτή, ο Άγιος αποκαλεί τον Μάιπα: «*Φάρον τοῦ Πατρός Αὔγουστίνου*» που τον «*έστησε στά ὠραῖα Ἰωάννινα*».

Ακολουθεῖ η επιστολή, δακτυλογραφημένη:

Χριστός Ἀνέστη!

Ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Γεώργιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε καί ἀγάλλου ἐν Αὐτῷ. Εὐχομαι τό Ἅγιον Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του μέσω τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νά σᾶς φωτίζη πάντοτε, διά νά φωτίζετε τοὺς ἐν θαλάσση εὐρισκομένους τῆς ἀμαρτίας, νά ὀδηγοῦνται ἀπό ἐσᾶς, **τόν Φάρον τοῦ Πατρός Αὔγουστίνου**, ὁ ὁποῖος σᾶς ἔστησε στά ὠραῖα Ἰωάννινα.

Ἐπίσης εὐχομαι ὑγείαν ψυχῆς καί σώματος σέ σᾶς καί στήν εὐλαβεστάτην οἰκογένειάν σας καί σᾶς εὐχαριστῶ πολύ πολύ γιά ὅλα. **Τά βιβλία τά ἔδωσα καί σᾶς ἀποστέλλω τά χρήματα. Θά κάμω δέ γνωστόν στοὺς προσκυνητάς τά ὠραῖα αὐτά βιβλία**, δείχνοντας τά δικά μου καί ὅταν μοῦ παραγγείλουν, θά σᾶς γράψω καί μοῦ στείλετε.

Τελειώνοντας, σᾶς στέλλω πολλές πολλές εὐχάς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας.

Ὁ ἀδελφός σας Παΐσιος ὁ ἐν μοναχοῖς ἐλάχιστος.

Καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σᾶς στείλω καί μίαν εὐλογίαν διά νά πάρετε καραμελίτσες στά μικρά ἀγγελουδάκια, τώρα τίς χαρμόσυνες ἡμέρες τοῦ Πάσχα.

Ακολουθεῖ η ιδιόχειρη επιστολή:

Χριστός

ΚΕ ΧΕ
ΜΙ ΚΑ

Συνέ 6217

Ἐν Χριστῷ ἀδελφε Γεώργιε χαίρει ἐν Κυρίῳ
ωάννου καὶ ἀγαλλῶν ἐν αὐτῷ. Εὐχομαι τὸ
Ἅγιον φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ μέσω τῆς
Ἐπιφανείας Θεοτόκου, καὶ εὐχὴ φωτίζῃ ωάν-
νου, διὰ καὶ φωτίζεε τοὺς ἐν θαλάσῃ
εὐρεσιμῶν τῆς: ἐμαρτίας, καὶ ὁδηγούν-
τι εἰς τὴν εὐχὴν τὸν φῶς τοῦ Πατρὸς

Ἀγγουδίνου ὁ ὁσῖος εὐχὴ εὐχὴ εὐχὴ εὐχὴ
Ἰωάννου. Ἐπίσης εὐχομαι εὐχὴν ψυχῆς
καὶ εὐμαρτος εἰς εὐχὴν καὶ ἐπὶ εὐμαρ-
εὐχὴν ὁμογενεῖαι εὐχὴ, καὶ εὐχὴ εὐχαριστῶ
εὐχὴ εὐχὴ δια ὅρα. Τὰ βιβλία καὶ ἔδωκα
καὶ εὐχὴ εὐμαρτος καὶ χρήματα. Ὅτι
καὶ καὶ εὐμαρτος εὐχὴ εὐμαρτος
καὶ εὐμαρτος εὐχὴ βιβλία, δὴ καὶ καὶ
διεκόμω, καὶ ὅταν μοῦ παρακαλῶ, ὅτι
εὐχὴ εὐμαρτος, καὶ μοῦ καὶ εὐμαρτος.

Τελειώματα εὐχὴ εὐμαρτος εὐμαρτος
εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας

ὁ ὁσῖος Παῖσιος ὁ εἰς μοναχοὺς εὐμαρτος
καὶ εὐμαρτος εὐμαρτος χαίρει.

Ὅτι μὲ εὐμαρτος εὐμαρτος καὶ εὐμαρτος
καὶ μὲν εὐμαρτος εὐμαρτος εὐμαρτος
καρτερικῶς εὐμαρτος εὐμαρτος Ἀγγελουδίνου
εὐμαρτος τῆς χαρμόσυνης ἡμέρας
τοῦ Πατρὸς.

5^η Επιστολή

Την επιστολή αυτή την στέλνει, το 1963, ο Γέρων Παΐσιος, από το θεοβάδιστο **Όρος Σινά!** Έχει εγκαταλείψει, πλέον, την Κόνιτσα και εγκαταβιώνει στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος καί Επιστήμης. Ζητάει να μάθει κανένα **«νέο από τον Γέροντα»**, δηλ. τον Π. Αύγουστίνον.

Στην επιστολή του αποκαλύπτονται πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία της ζωής του στην έρημο.

Λέει ότι τον πειράζει το μεγάλο υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται (1500 μέτρα) γιατί δυσκολεύεται να αναπνεύσει λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Ωστόσο, νιώθει έντονη την παρουσία της Θείας Χάριτος!

Ακολουθεί η επιστολή, δακτυλογραφημένη:

Έν Ήσυχαστηριῳ Ἁγίου Γαλακτίωνος τῆ 16-6-63.

Έν Χριστῷ ἀδελφέ Γεώργιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Εὐχομαι ὑγείαν κατ' ἄμφω εἰς ὅλους σας, καθὼς ἐγὼ ὑγιαίνω χάριτι Θεοῦ. Τὴν ἐπιστολήν σας ἔλαβα καὶ ἐχάρηκα πού ἐγίνε καλά ἢ σύζυγός σας, καθὼς καὶ ὅτι ὑγιαίνετε ὅλοι οἰκογενειακῶς. Εὐχομαι ὁ Κύριος, ὁ Μέγας Ἰατρός τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, νά εἶναι στό σπίτι σας πάντοτε, διά νά μήν ὑπάρχη ἀνάγκη ἄλλου ἱατροῦ. Νά εἰπῆς στήν κυρία Γιώργινα νά μήν στενοχωρεῖται καθόλου, παρά νά ἐλπίζη καὶ νά δοξάζη τόν Θεόν γιά ὅλα καὶ ὁ Καλός Θεός πού φροντίζει διά τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καὶ διά τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ, θά φροντίση καὶ διά τά κρίνα τά δικά της. **Γράψε μου καί κανένα νέο ἀπό τόν Γέροντα, σχετικά.**

Ἐγὼ δέν ἔχω τίποτε σχεδόν. Λιγάκι τό ὑψόμετρο μέ πειράζη, διότι εἶναι στήν μονήν 1.500 [μέτρα]. Ἐδῶ πού μένω κοντά 2.000. Ἐκτός τούτου, δέν ἔχει καὶ ὄξυγόνο, διότι εἶναι τελείως γυμνό τό μέρος. Φυσικά δέν πρέπει νά γίνεται λόγος στούς δικούς μου, διά νά μήν στενοχωροῦνται. Ὅταν δέν φυσάει, αἰσθάνομαι πονοκέφαλον καὶ σάν νά μοῦ κρατιέται ἡ ἀναπνοή. Ἀλλά **εὐτυχῶς πού εἶναι πλησίον πολύ ὁ Θεός καὶ τρέφει μέ τό οὐράνιο μάννα, τήν Θεῖαν Χάριν Του. Καί ἔτσι αἰσθάνομαι μεγάλη χαρά.**

Ὁ κύριος Χρυσικός τί γίνεται; Πολλούς χαιρετισμούς. Ἐπίσης στήν κυρίαν Χατζῆ, στήν Πανωραίαν καὶ Καλλιόπην καὶ ὅλους τούς γνωστούς. Στόν π. Κοσμᾶν τήν μετάνοιάν μου. Στόν π. Μάξιμον, π. Θωμᾶν καὶ στόν ἀγαπητόν μας π. Σωφρόνιον...

Πολύ θά σέ παρακαλέσω νά κάμης προσευχή μέ τά παιδάκια σου διά μίαν ὑπόθεσιν δική μου, διά νά μέ δυναμώση καὶ νά γίνει τό Πανάγιον Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅ,τι ὀρίζη. Ἐπιφυλάσσομαι νά σᾶς γράψω πρός τό παρόν περισσότερο. Τό μόνο πού σᾶς γράφω εἶναι ὅτι ὁ Καλός Θεός ἐργάζεται. Νά μήν γίνεται, φυσικά, λόγος.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ

Παΐσιος

Μέ συγχωρεῖτε πού σᾶς γράφω βιαστικά.

Ακολουθεῖ ἡ ιδιόχειρη επιστολή:

15/12
1973

Ἐν Ηεουχαστηρίῳ Ἁγίου Γαλακκίου τῆ 16-6-63

Ἐν Χριστῷ ἀδελφεὶ Γεώργιε χαίρει ἐν Κυρίῳ πάντοτε
εὐχόμενος. Ἐγὼ μὲν ἔφυγα εἰς ὄρους Σαμωθίνας ἐν
ἐπιπέδῳ. Χαίρει Θεοῦ. Ἐπὶ ἐπιπέδῳ Σαμωθίας
καὶ ἐχάρησα σοῦ ἔργα μαζί ἢ εὐχόμενος Σαμωθίας
καὶ ὅτι ἐπιπέδου ὄροι οἰκογενετικῶς
εὐχόμενος ὁ κύριος, ὁ μέγας ἱερεὺς τῶν ψυχῶν
καὶ τῶν Σαμωθίων καὶ εἶναι ἐπὶ σοῦ Σαμωθίας
πάντοτε διὰ τὴν μὴν ἰσοπέδου ἀνάγκη.
Ἐπὶ ἱερέα. Νὰ εἶναι ἐπὶ κυρίου Γεώργιου καὶ
τῆς οικογενετικῆς καὶ ἐπιπέδου καὶ Σαμωθίας
καὶ ἐπιπέδου, καὶ τὴν δοξολογίαν τῶν Θεῶν χεῖρα
ἐπὶ, καὶ ὁ κύριος Θεὸς σοῦ φρονήσῃ διὰ
τὴν Σαμωθίαν καὶ Σαμωθίαν καὶ διὰ τὴν κυρίαν
τοῦ ἱερέα, ὅτι φρονήσῃ καὶ διὰ τὴν
κυρίαν τὴν δικαιοσύνην. Ἐπιπέδου καὶ Σαμωθίας
τὸ ὅσο τὸν ἱερέα ἐπιπέδου. Ἐγὼ
ὅτι ἔχω ἴωση ἐπιπέδου. Πιχάιν τὸ ἐπιπέδου
μὴ ἀνάγκη διὰ εἶναι ἐπὶ μὴν
1500 ἐπιπέδου Σαμωθίας καὶ ἐπὶ 2000
Ἐπιπέδου τῶν σοῦ ὅτι ἔργα ἐπιπέδου
διὰ εἶναι τῶν ἐπιπέδου τὸ ἱερέα

Στην επόμενη σελίδα, ακολουθεῖ ἡ συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς,
ἐνῶ ἐδῶ παρακάτω οἱ παραπομπές τῶν δικῶν μας σχολίων καὶ ἐπεξηγήσεων:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1. Μωϋσέως Μοναχοῦ Ἀγιορείτου, «Ο Μακάριος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης (1901-1959) – Ἐκδοσις ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτήρος, Ταξιάρχαι Δράμας 2002, Δ' Ἐκδοσις», σελ. 127.
2. Ἡ ἐπιστολή που μου ἔστειλε ὁ πᾶτερ Διονύσιος Τάτσης βρίσκεται στὴν τελευταία σελίδα.
3. Βλ. ἀρθρο τοῦ Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Πατριαρχείου, π. Γεωργίου Τσέση http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2015/02/blog-post_94.html καθὼς καὶ συνέντευξη στο FLASH TV ἐνὸς πατριαρχικοῦ ἀρχιμανδριτῆ <https://www.youtube.com/watch?v=RFcUxOEje1Y>
4. Το ψέμα αὐτὸ το εἶπε ὁ μητροπολίτης Προικονήσου, τοῦ Πατριαρχείου http://neafiorina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_8899.html
5. Ἐπιστολή Ἁγίου Παΐσιου πρὸς τὸν ἐκδότη τοῦ «Ὁρθόδοξο Τύπο» <http://www.impantokratoros.gr/geronpaisios-athinagoras.el.aspx>
6. Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ ἱερομονάχου Ἰσαάκ, «Βίος Γέροντος Παΐσιου τοῦ ἀγιορείτου» - Ἁγιον Ὄρος 2004, σελ. 690-691.
7. Ἀπὸ ομιλία τοῦ π. Νικόδημου Μπιλάλη, τὸ 2005, στο πνευματικὸ κέντρο Πτολεμαΐδας σε ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Παΐσιου.
8. Βλ. δημοσίευμα τῆς «Χριστ. Σπίθας»: <http://www.xrspitha.gr/archeio/2013/-septembrios-2013/-zetese-sygnome-o-p-augoustinos>
9. Βλ. βιβλίο «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἀγιορείτης», ἐκδοση ἱερῶν Ηεουχαστηρίων «Ευαγγελιστῆς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτῆ Θεσσαλονίκης 2015, σελ. 187-188
10. Βλ. περιοδικὸ «Παρακαταθήκη», τεύχος 38, σελ. 21 <http://orthodoxnet.gr/pdf/par%2038.pdf>
11. Ὁ Βαρθολομαῖος τελεῖ Ὁρθόδοξη Ἀκολουθία σε...Ευαγγελικὸ Νεὸ στὴ Στουγαρδῆ https://katanixis.blogspot.gr/2017/06/blog-post_33.html
12. Αυγουστίνου Καντιώτου, Ἐκκλησιαστικὸς στρουθοκαμηλισμὸς, ἐκδ. Σταυρός, Ἀθήναι 1973, σελ. 8-9

Φορμιά. Πάνω από τον ναό να γίνει το φως
δυνατό στον δρόμο να είναι ανακατασκευασμένο.
Όπως και γράφεις, εσθλασθε αφοσιώστε
και τον ναό που υπάρχει στην περιοχή.

Με τον χαρμάν σου
στο γράμμα σου

Αλλά εύχρηστος σου είναι ο φάρος
από τον Θεό και γράφεις με το
ούραίο μάτι του Θεού χαρά σου.
Και στον εσθλασθε μεγάλη χαρά.
Ο κύριος χριστός η γέννηση, αόχως και εν-
αίως. Έσθλασθε με την χαρά, με την
Παναγία, και Κοινωνία και φως
της γέννησης. Σέρ Τ. Κοσμά τον
μενοναίτη Σέρ Τ. Μαζή τον Τ. Ουφά
και τον Α. Γουαμά με Τ. Σουφάνου.
Οι σου εσθλασθε και τον Τ. Σεβαστιανός
από γοβάρε με την με εσθλασθε.
Ποι να σε εσθλασθε να με την εσθλασθε
και με τα εσθλασθε σου δια της εσθλασθε
δυναμιά, δια να με εσθλασθε, και να γίνει το
Παναγία εσθλασθε του Θεού ου εσθλασθε.
Έσθλασθε να σου γράψω από το εσθλασθε
εσθλασθε. Το μόνο σου σου γράψω, είναι
ου ο κύριος Θεός εσθλασθε. Να σου γίνει
φωσμί το φως. Με την χριστού εσθλασθε

Αγαπητέ Βασίλη, χαίρε εν Κυρίω!

Του στέλνω τις εισητοδές του αγίου
Παΐσιου, όπου γίνεται αναφορά στον
αείμνηστο ερισκογο Αύγουστινο Καρτιώτη.
Έρισης στέλνω και κάτε βιβλία που
έντεχομένως να σε ενδιαφέρουν.

Κονίτσα
11 Οκτ. 16

Με εύχες
Τα Τ. Τ. Η.

Πρεσβύτερος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΤΑΤΣΗΣ
44100 ΚΟΝΙΤΣΑ